

Van blog tot culinair project

Zussen laten van zich proeven, van Finland tot Vietnam

ANTWERPEN - Al glurend en roerend in moeders potten, groeide Els en Iris Debremaekers liefde voor smaak en tot TheYummyBlogSisters.

Hun blog wordt gretig gelezen door menig foodie. "We doen dat zo ontzettend graag", steekt zus Iris van wal, "een blog schrijven over koken en gaan eten. Het voortdurend uitwisselen van recepten werd zo eindelijk in een vorm gegoten, eentje die al onze vrienden konden meelesen." Dat het bloggen een hele nieuwe wereld voor hen opende, drukken de gezusters me op het hart. "Plots hadden we lezers van Finland tot Vietnam", zus Els zegt het nog steeds verwonderd. "Door onze blog zijn we in contact gekomen met zoveel interessante mensen, zoals Lisa, een IJslandse die in Antwerpen woont en ons alles heeft verteld over de IJslandse keuken. In België schrijven er veel mensen over eten, we ontdekken er elke dag."

CULINAIR AVONTUUR

De zusjes houden allebei bijzonder veel van de oosterse keuken. Els: "Na mijn studie oosterse talen ben ik gaan reizen door China. Ik ben thuis gekomen met een lading aan originele en authentieke recepten.



Zussen Iris en Els bekoren lezers in binnen- en buitenland.

Zalig!" De passie voor het koken heeft bij zus Els zelfs een weg gevonden naar eigen professioneel kookproject: *Njamelicious*. "Van bij mensen aan huis koken tot workshops en recepties verzorgen, ik sta open voor elk culinair avontuur. Ook het aankomende kookboekavontuur met mijn zus vind ik heel uitdagend, zo spannend, we ontfermen ons erover al was het ons kind!" Waarover hun kookboek dan zal gaan? "Ha, dat is momenteel nog top secret!"; lacht Iris. "We zijn er volop mee bezig, nog even geduld, het zal

dit najaar in de winkel liggen", verklaart Els nader. "Maar het gaat de moeite zijn!" Zus twee pikt in: "Weet je, we maken al van jongs af zelf receptenschriftjes. Hopen notitieboekjes meesleuren altijd en overal, zelfs op vakantie. Als we terug thuiskwamen, hadden we gegarandeerd weer kruiden en potjes uit onze vakantie landen mee. Onze kinderdroom wordt nu werkelijkheid." (MAAU/Foto MAAU) www.theyummyblog sisters.blogspot.com en www.t-alamenthe.blogspot.com