

DJ-team: B-Care

SPECIALITEIT:
Huwelijken - bedrijfsfeesten.
Artiesten.
Alles voor uw evenement.
25 jaar ervaring.

VASTE PRIJS NA OFFERTE
Verloogd tarief bedrijfsfeesten.

Gsm 0493 49 7775 - info@b-care.co



Els Debremaeker:
"Een boek maken is intens werken"

ZIE VERDER OP PAGINA 12

LEVERING AAN HUIS

dagverse en eigen bereide soepen, wraps, salades, pasta's, ...

Hoevenen • Marienburg • Stabroek • Kapellen • Ekeren • Antwerpen (2030)



SOEPCO

MEER INFO www.soepenco.be
BESTEL NU 03 664 49 02

Diels & Zn nv

Vloer- en tegelwerken
Arduin-, Graniet- en Marmerwerken

Achterstenhoek 2 - 2275 Lille
014 88 20 49 - www.diels.info

de streekrant

Antwerpse Post

De Streekrant is de weekeditie van De Zondag

Antwerpen Noord

Bedankt, beste lezers!

Met enige vertraging werden vorige week de resultaten bekendgemaakt van de CIM-bereikstudie. Vrij vertaald: wie leest in Vlaanderen welke kranten en weekbladen? Roularta's Gratis Pers - met het gouden trio De Streekrant, De Zondag en Steps - kwam als grote winnaar uit de bus.

De Streekrant schittert als nooit tevoren in de recente studie van CIM, het Centrum voor Informatie over de Media. De grootste krant van het land stijgt naar meer dan 2,8 miljoen lezers. Een advertentie in De Streekrant/De Weekkrant bereikt nu nagenoeg evenveel mensen als een commerciële boodschap in alle dagbladen samen!

ABSOLUTE MARKTLEIDER

Overal in Vlaanderen realiseert De Streekrant/De Weekkrant een mooie plus. Vooral in Limburg is de stijging frappant. Voor het eerst bereikt de krant meer Limburgers dan Het Belang van Limburg! Zelfde evolutie in de provincie Antwerpen, waar Groot van Antwerpen nu nog de helft van De Streekrant haalt. In de provincies Vlaams-Brabant en Oost- en West-Vlaanderen versterkt De Streekrant zijn positie van absolute marktleider. Ook daar is het bereik van de krant groter dan alle andere kranten samen.

Mon Ventoux

REGIO - Beklim samen met sportorganisatie Sporta de legendarische Mont Ventoux in Frankrijk.

ZIE VERDER OP PAGINA 8

**BLIJVENDE OPMARS**

De Zondag bevestigt zijn status van populairste actualiteitskrant in Vlaanderen. De krant komt naar 1.557.030 lezers. Dat betekent een straatvoorsprong op Het Laatste Nieuws/Het Nieuwsblad, maar ook bijna vijf keer meer dan Metro, die andere gratis krant. De blijvende opmars van De Zondag is overigens een landelijk fenomeen. Ze wordt dus opgetekend in de vijf Vlaamse provincies, zonder uitzondering. Ook goed nieuws bij Steps. Het gratis lifestylemagazine groeit met meer dan 14 procent! Steps blijft scoren bij vrouwen tussen 25 en 55 jaar. Het maandblad heeft met 68 % lezeressen een uitgesproken vrouwelijk profiel. Opvallend is dat 74,8 procent van de Steps-lezers VVA (verantwoordelijk voor de aankopen) is, een signaal dat de adverteerder in Steps perfect de gewenste doelgroep bereikt.

50% korting op Tips&Tricks

ANTWERPEN - Tips&Tricks in Antwerp Expo van 21 tot 24 november is een nieuw, actief evenement rond self bouwen. Het programma zit boordevol demonstraties en praktische workshops.

ZIE VERDER OP PAGINA 2

Maandag
11 november
Feestdag

20%
KORTING
op de aanwezige
winkelvoorraad

Allé kom da zien:

schone caravans en een hele
schone winkel met alles
d' erop en d' eraan



KIJK SNEL OP PAGINA 7

Word ook Chef
Gezondheid!
Zie snel pagina 6



Baby's... Shop

Hooftlaan 11, 2100 Deurne
03 244 82 95
Bijhuis
Abdijstraat 185, 2020 Antwerpen Oud
03 384 09 34

DE GOEDKOOPSTE IN Kwaliteit
Outlet shop & Nieuwe collectie
Alles aan outlet/miniprijs

MERKEN:
Quax, Quinny, Maxi-Cosi, Childwood, Falk,...

www.babysshop.be

Open: di-wij, van 10u tot 12.30u en
13.30u tot 18u.
Zaterdag doorlopend open

Verkoopsofficieren Media Club/Roularta shop
De verkoopstellen in dit nummer zijn genoemd per provincie. De klant kan geen gebruik maken van de kortingen die zijn aangegeven. Bediening en receptie, maar ook de administratieve medewerkers, kunnen gebruik maken van de kortingen. De kortingen gelden voor de volgende periode: 10/11/2013 t/m 06/12/2013.

INTERNATIONALE VERZAMELBEURS
10 NOV 2013
LOGISTIEK CENTRUM FRANS BEVERS
LIERSELE 177 - MALLE - BELGIË

Canada

Oost-Canada op zijn best!
Groepsreis
met Vlaamse gids
vanuit Brussel.

Carlier
De Blauwe Vogel
Dier
www.deblauwevogel.be



Zaterdag 10 juni
en 23 september 2014
16 dagen genieten

Volledig, halverdig
16 november om 11 u.
start in het Station
Wegel-aanbouw.
Dit is de knappe reis
tot in de kleinste details.
8 max. levens moet over
gaan (geen terugval, wel
een voorvertochtje).

**Alle reinigings- en
ontstopwerkzaamheden**
03/888 78 00
't ruimerke

BON
www.ruimerke.be
info@ruimerke.be

Portret

ELS DEBREMAEKER:

“Ik hou van een knipoog naar vroeger”

Kok & auteur Els Debremaecker over haar liefde voor koken

DEURNE - Ze wordt volgend jaar veertig, en bereidt zich daarop voor met een Pinterest-verlanglijstje vol foodie-spullen. Kok en auteur Els Debremaecker admint koken. Haar eerste liefde was eten, en ook al maakte ze omzwervingen langs de bloempotten, de lokroep van de kookpotten won. Samen met zus Iris maakte ze intussen twee kookboeken: 'Brunch!' en het gloednieuwe 'Innaken'.

Hoe jong was je precies bij je eerste kookromance? "Als kleertje keek ik al uit naar mijn vierenjaar: verhaaltjeslijstje met een flinke beker karmesink, bruine suiker en mijn eigen lepel-tje. Die dronk ik heel langzaam op want niets zo zalgig als de suiker op de bodem proeven. In die tijd ging ik ook al op pad in de tuin met papa en oma: op blote voeten besjes plukken, erwten dopen en aardappels rooien. Ik kwam amper boven het aanrecht uit, maar moest er en zou van dichtbij meebeleven wat er in de kookpotten ging. Hup, ik altijd op mijn stoeltje en maar kijken met grote ogen. Ook belangrijk voor mij: de restjes van het avondmaal naar de kippen mogen brengen."

En toen ging je zelf recepten verzinnen en noteren? "Vanaf dat ik kon schrijven, toch. (glimlacht) Op school was ik verslingerd aan de Zonnekindjes en Zonnestraaljes met kinderrecepten, die verzamelde ik allemaal in mijn eigen schriftjes. Toegewezen, ze werden er wat schots en schoef ingeplakt, maar het waren toch maar mooi mijn eerste kookboekjes. Toen ik vijftien was en vegetarisch werd, begon voor mij ook een ontdekkingsreis langs bibliotheken – internet was toen nog ver weg – en winkeljes. Ik ontdekte er een

groot geluk: de Indische keuken met al zijn kruiden. En mijn kookbijbel: De Indische keuken van Madhur Jaffrey. En voor ik het wist, haalde ik weer notitieschrijfjes boven en begon ik te experimenteren met recepten. Ik studeerde en werkte ook zes jaar in China, daar werd ik helemaal doordrongen van het voortdurend bezig zijn met geuren en eten. Ik maakte weer notities van alle recepten, en als de schriften vol waren, struinde ik ze terug naar België. Zo was ik zeker dat ze veilig waren en dat er een stukje China thuis op mij lag te wachten."

Ooit gedacht dat je er ook echt je job van ging maken?

"Ik droomde ervan een creatief beroep te hebben. Ik was als kind al vroeg op de kunstacademie en was altijd creatief bezig. Mijn job als bloemist was leuk, en toen de puzzel later verder in elkaar viel, werd dat mijn eigen cateringbedrijf Njamelicious. Ik bied de klant ontavonturen met een persoonlijke kok. Je kan mij inhuren om voor een geselschap te koken, met mij op stap gaan om inkopen te doen en eraan samen te koken, of workshops volgen, van een brunch doorheen de seizoenen tot een orient express. Daarnaast werk ik met Njamelicious reportages voor magazines uit, van re-

cept tot styling. Ik verzamel al van mijn vijftiende servies – hoeveel voddenmarkten ik heb afgelopen! –, je kan ook kopjes en bordjes bij mij huren."

Vanwaar de keuze om jullie nieuwe boek over innaken te laten gaan?

"Ik hou van een knipoog naar vroeger. En innaken hoort daarbij, we geven er wel een trendy schwung aan. Heel wat jonge mensen nu houden ervan om tegardingen zelf te maken. Het zijn ook bijzonder fijne cadeautjes, zo'n innakpotjes vol lekkers met een strik rond. Je kan natuurlijk ook gewoon het boek geven als bijzonder pakje onder de boom. Of allebei, dan kan je net even proeven." (glimlacht)

Hoe is het om samen te werken met je zus?

"Zalgig. Een boek maken is intern werken, maar doordat we elkaar zo goed kennen, loopt dat vlot. We zitten gewoon op dezelfde golflengte, en vullen elkaar aan. Dat merk je wel als je onze blog bekijkt. Iris is een krak in fotografie, schrijven en koken; ik in styling, recepten ontwikkelen en koken." (MAAU/foto EVJA)

Els & Iris signeren op 10 november op De Boekenbeurs van 13.00-14.00 uur.



Els Debremaecker: één en al passie voor koken.

Lekkere pompoenchutney



nzen, 125 g ritsuiker, 2 stuks steranijs, 2 theekopjes azijn, 1 kaneelstokje, 2 kruidnagels, 600 ml ciderazijn

Bereiding

- Schil de pompoen en appel, verwijder de pitten en het klokhuis-en snijd het vruchtvlees in blokjes. Schil de ui en snipper hem fijn.
- Doe alle ingrediënten in een kookpot en bring aan de kook.
- Draai het vuur achter en laat 30 minuten sudderen met het deksel op de pot.
- Neem het deksel van de pot en laat nog 30 tot 40 minuten indikken zonder deksel tot je een dikke chutney hebt.
- Zet de gesteriliseerde, glazen poten op een vochtige theedoek.
- Schep de chutney in de potten en sluit de potten onmiddellijk af met het deksel. Laat de chutney afkoelen.
- Zet de poten chutney op een koele, donkere plaats en laat minstens 3 weken rusten.

Lekker bij soed vlees of wild.

Tip 1: Je kunt de chutney 4 tot 6 maanden ongeopend bewaren op een koele, droge en donkere plaats. Eens geopend is de chutney nog enkele weken houdbaar in de koelkast.

Tip 2: Neem zo'n potje zeker mee als je gaat picknicken in de herfstzon. Heerlijk op vers aunderbrood met een stukje oude kaas. (MAAU/foto EVJA)

Zin om zelf aan het innaken te staan? Els geeft een toprecepten uit haar boek prijs. Ideaal voor deze tijd van het jaar. Nu innaken, de hele winter genieten!

Benodigdheden:

Voor 5 potjes van 300 ml:
1,5 kg pompoen (butternut), ½ kg appels, 1 ui, 120 g suikerzuurzij-

Over Els

• Haar visie

"Eten is een verhaal. Je tast, ruikt, proeft, ervaart de smaak van je herinnering. Voeding speelt een centrale rol in alle culturen en tradities. Maaltijden vormen de basis van het gezin, de familie, de groep. Feestmaaltijden markeren belangrijke momenten en brengen mensen samen."

• Reeds op haar palmares

Culinair cateringprojecten (van kook tot FoMu Antwerpen), Culinair reportages voor diverse magazines, Foodblog 'The Yummy Blogsters', samen met zus Iris, twee kookboeken, samen met zus Iris: 'Brunch!' en 'Innaken' (WFG), www.njamelicious.be

• Fijn weetje

Het allereerste pers artikel ooit rond Njamelicious, verscheen bij de opstart van haar zaak in De Serekkant in 2011, als een Uniosnaar. Nu bijna drie jaar, vele persartikelen en twee kookboeken later, is Els Debremaecker een gekende kok en auteur. (MAAU)